

Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeå-regionen

Det finns ett avsnitt under rubriken Lokalt näringsliv som handlar om dom areella näringarna i Umeå-regionen. Det mesta som står där är bra, framförallt är det bra att man lyfter fram näringarna som är förutsättningen för att vi överhuvudtaget kan leva och bo här. Jord- och skogsbruk fungerar som motorer på landsbygden och genererar många arbeten även utanför näringen.

Under rubriken Föryngring i de gröna näringarna sägs att "En stor andel av lantbrukarna i Umeåregionen är äldre, samtidigt som det är svårt att locka unga till sektorn." Det är en beskrivning som jag inte känner igen mig i. Det var nog sant för 20-30 år sedan, men idag har många av dom äldre jordbrukarna med små gårdar som inte barnen ville ta över försvunnit och istället har större, mer lönsamma enheter vuxit fram och många ungdomar har satsat på att bygga och utveckla. Visst finns fortfarande problem med lönsamhet och med det attraktivitet kvar och det måste det hela tiden jobbas med. Med dom strukturer som finns idag behövs nya sätt att göra generationsväxlingar och företagsöverlåtelser. Men jag vill också framhålla att det inte är bara inom dom areella näringarna det finns problem med generationsväxling och föryngring, den problematiken finns även inom andra branscher.

Jag yrkar på att, i sista stycket på sidan 19 "Föryngring i gröna näringarna", meningen som lyder "En stor andel av lantbrukarna i Umeåregionen är äldre, samtidigt som det är svårt att locka unga till sektorn" stryks i sin helhet samt att meningen efter får lydelsen: Det kan vara svårt att beviljas lån för den företagare som vill köpa en lantbruksfastighet eller investera i och utveckla i befintlig verksamhet.

Ingrid Sundbom, Centerpartiet